

Dag mensen, hier ben ik weer...

Ik heb ontzettend veel gezien en meegemaakt. Met als hoogtepunt de outreach naar Lesotho, een koninkrijkje midden in Zuid-Afrika.

De eerste paar weken van de training waren vrij zwaar. Voornamelijk emotioneel zwaar. Hier heb ik geleerd om dingen los te laten. Bijvoorbeeld leugens die ik mezelf voorhield en die anderen mij voorgehouden hebben. Dat maakte het emotioneel heftig.

Daarna hebben we twee weken gehad van voorbereiding op de outreach in Lesotho. De eerste week was gericht op evangelisatie. Hier hebben we allerlei praktische manieren van evangelisatie geleerd. En de tweede week was gericht op lessen over HIV/AIDS en leiderschap. En tussendoor ook nog praktische voorbereiding voor onze outreach in Lesotho. Dat was voornamelijk teamvoorbereiding.

**Lesotho Outreach**

Om te beginnen was de cultuur compleet anders dan de cultuur hier in Zuid-Afrika of in Nederland. Het is een cultuur gericht op de groep en niet op het individu. Dit hebben we geleerd op onze eerste dag, toen we 2,5 uur nodig hadden om simpel eieren te kopen.

De dag daarna werden we voorgesteld aan de dorpingen. We stelden onszelf voor en tussendoor gaven ze ons Sesotho namen. Sesotho is de taal die ze daar spreken. Mijn Sesotho naam was Lehlohonolo, wat in Nederlands 'zegening' betekent. Dit was een enorme eer voor ons.

In de middag was de vrouwen vereniging. Men verwachtte van ons dat we allemaal wat deelden, met een bijbeltekst als het kon.

De kracht van het gebed

Op de vrijdag was onze eerste dag dat we echt doelgericht het dorp ingingen en met mensen gingen bidden. Hier noemen ze dat 'door-to-door ministry'. Dit was voor mij de eerste dag dat ik God echt aan het werk zag. We kwamen bij een oude vrouw en vroegen haar of we ergens voor konden bidden. We konden bidden voor haar rug waar ze al heel lang last van had. Dus wij allemaal bidden en wonder boven wonder, de pijn verliet haar rug en ze genas. Hier was de kracht van gebed voor het eerst echt zichtbaar voor mij.

Aan het einde van de dag kwamen we langs een huis en de mensen daar vroegen ons om voor ze te bidden. Dus wij gingen het huis in en op een bed in het huis lag een man. Zijn polsen en enkels waren beiden gebonden en het zag er erg beangstigend uit. Ik ging het huis binnen en kwam op een plek te staan die redelijk gevaarlijk had kunnen zijn, maar ik voelde de aanwezigheid van God. Daardoor voelde ik een intense vrede over mij komen. De man was totaal gestoord of demonisch bezeten en door gebed werd hij genezen. Niet direct, maar de volgende ochtend werd hij wakker en was goed bij zijn verstand.

God werkt, juist ook door kleine dingen

Alleen al onze aanwezigheid daar was een enorme bemoediging voor onze gastheer en gastvrouw. Ze hadden het op dat moment ongelooflijk moeilijk, maar toen wij daar weer weggingen was hun situatie erg verbeterd. Op de laatste avond hadden we onze gastheer en gastvrouw uitgenodigd om met ons te eten.

Toen ze bij ons binnenkwamen wilden ze eerst een stukje uit de bijbel lezen. Dit was uit Johannes 13: 1-11, over de voetwassing. En daarna brachten ze een teil binnen en vulden die met warm water en begonnen onze voeten te wassen. Dit deden ze om hun liefde voor ons te laten zien. Het afscheid nemen naderhand was erg zwaar. En met een bezwaard hart ging ik weer terug naar Pretoria.

**DANKPUNTEN**

Dank voor het vele werk dat God gedaan heeft door ons heen in Lesotho.

Dank voor een goed verlopen MMT week.

Dank dat ik het hier nog altijd ontzettend naar mijn zin heb.

GEBEDSPUNTEN

Bid voor de mensen die we in Durban zullen ontmoeten. Dat ze een open hart mogen hebben voor het Goede Nieuws van Jezus.

Ik zal daarheen gaan als leider van een van de teams. Bid voor wijsheid en geduld als ik daar ben en bid dat ik mijn vaardigheden als leider daar mag ontdekken en ontwikkelen.

Bid dat God mij zal laten zien wat de volgende stap gaat zijn. Voor als ik klaar ben met de training in Zuid-Afrika.

MMT (Missions Mobilising Training)

Een week na onze terugkeer uit Lesotho stond de MMT voor de deur. Een van de drukste weken die de MDT training te bieden heeft. Er kwamen namelijk rond de 60 extra mensen naar de base en we hadden een zeer vol programma. We hebben veel dingen geleerd over presenteren, wat een zeer belangrijk aspect is van mobiliseren voor zending. We hebben geleerd hoe we een programma in elkaar zetten voor kinderen volledig gericht op zending. We hebben zeer veel culturele ervaring opgedaan. Elke avond een culturele maaltijd. We waren allemaal opgedeeld in teams en representeerden verschillende landen. Mijn team representeerde Brunei. En op 2 dagen moesten we in culturele kledij rondlopen. Voor mij was dat dus de klederdracht van Brunei. Zie foto hierboven. Dit was een erg mooie ervaring, voornamelijk omdat we nu gezien hebben hoe belangrijk zending is en hoe belangrijk het mobiliseren is.

Ten slotte

Op 20 november aanstaande hebben we onze volgende outreach in Durban aan de oostkust van Zuid-Afrika. Deze outreach zal in het teken staan van wereldreligie. Hier zullen we waarschijnlijk meer te maken hebben met Moslims en Hindoes en dergelijke.

Ik dank u allen voor het lezen van mijn nieuwsbrief en ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het schrijven van deze nieuwsbrief heeft me namelijk best veel moeite gekost, aangezien mijn Nederlands langzaam verslechtert. Ik spreek hier constant Engels en bijna geen woord Nederlands. Haha 😊