

De laatste nieuwsbrief. (of toch niet?)

Dag mensen, Nog een laatste nieuwsbrief over mijn Missie Discipelschap Training in Zuid-Afrika. Voor degene die mij nog niet gezien hebben: ik ben weer terug in Nederland! In deze nieuwsbrief een terugblik op de laatste weken in Zuid-Afrika.

De laatste outreach

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over de laatste outreach waar ik heen zou gaan. In tegenstelling tot het beeld wat ik had van een township, zijnde een plek waar de arme en minder geleerde zwarte bevolking woont, was dit een plek waar de zwarte bevolking in relatieve welvaart samen wonen. Startend met deze outreach was ik totaal niet gemotiveerd en had ik een constant gebrek aan energie. Door de week heen heb ik gezien dat God mij motivatie en energie gaf om Zijn werk te doen.

Kampvuur avond voor de jeugd

Tijdens de outreach hebben we in samenwerking met de lokale kerk allerlei activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten was een kampvuur voor de jeugd. Hier hebben we gesproken over het 'dragen van maskers' en hoe God onze werkelijke persoon wil omarmen. Aan het einde van deze avond heb ik gesproken met iemand van de jeugd van buiten deze kerk. Deze jongen had zich voor lange tijd anders voorgedaan dan dat hij is. Door ervaring beschadigd was hij zich anders gaan gedragen en met veel pijn is hij daar uitgekomen. Totaal afgestoten door zijn ooit 'beste vrienden'. Hierna heb ik met hem kunnen bidden en dat was voor mij een van de mooiste momenten uit deze outreach. Ook hier konden we God zien werken, zoals ik me voorstel dat Hij dat graag doet.

Tijdens de zondagdienst heb ik samen met wat anderen de zang kunnen leiden; ik heb gemerkt dat ik op die plek helemaal in mijn element ben. Geweldig om zo met elkaar God te kunnen aanbidden.

Een week van 'laatste keren'

Na de outreach hadden we een week van laatste keren. Startend met een *laatste Bijbelstudie*. De volgende dag hadden we een *laatste gebedsavond*. Hier baden we voor alle mensen uit de gemeenschap, waar men ook heen zou gaan. Tijdens deze avond heb ik met de band weer aanbedding mogen leiden en dit was de beste ervaring die ik heb gehad op het gebied van leiden.

Ook was er de *laatste familie groep*, waar we in groepen van een aantal studenten en een aantal leiders gedurende de training gewoon een gezellig avondje konden hebben.



Afscheid nemen

Na deze week konden we de training als gemeenschap intiem afsluiten door een avondje met elkaar te eten en stukjes voor elkaar op te voeren. Dit was een geweldige avond en het was jammer om het einde te zien komen. Twee dagen later hadden we de werkelijke afsluiting waar we een certificaat overhandigd kregen. Op deze avond waren mensen van OM uitgenodigd en ook familie en vrienden van de studenten. Dit was al een best heftig moment. En toen begonnen de dagen van afscheid. Tijdens deze dagen hebben we veel emotionele momenten meegemaakt. Afscheid nemen, wetende dat je een groot deel van deze mensen nooit meer terug zal zien. De terugreis was goed en verliep voorspoedig. Hier mogen we God voor danken.

**Persoonlijke terugblik**

Terugkijkend op deze 4,5 maanden, zie ik hoeveel ik veranderd ben en hoeveel God door ons heen heeft kunnen werken. Geweldig om te zien dat ik bepaalde talenten verder heb kunnen ontwikkelen. Zo heb ik mogen ontdekken dat zang meer is dan alleen iets waar ik blij van word, maar ook een geweldige manier waarop ik mensen kan leiden in het zingen voor en over onze Heer. Verder heb ik het genoeg gehad om mooie, nieuwe mensen te leren kennen. In die gemeenschap heb ik zoveel kunnen leren. Zowel over mij persoonlijk, als over God en mijn naasten en ik heb redelijk wat geleerd over verschillende culturen en wereldbeelden. Al met al heb ik totaal geen spijt van de beslissing om naar Zuid-Afrika te gaan. Het was een ervaring die ik voor geen goud had willen missen.

Nieuwe missie

Dit is het einde van mijn avontuur in Zuid-Afrika, maar dit is nog maar het begin van mijn avontuur met God in deze wereld. Ik zal me blijven inzetten met Operatie Mobilisatie voor de mensen van deze wereld. Dit wil ik doorzetten in België. Wat ik hier ga doen volgt in een volgende nieuwsbrief, want ik ben nog lang niet klaar met Gods werk. Ik wil blijven doen wat ik denk dat God van mij vraagt.

Bedankt!!

Ik wil iedereen van harte bedanken voor het lezen van de nieuwsbrief en voor jullie ondersteuning door giften en gebed.

DANKPUNTEN

God danken voor de goede reis en goede terugkomst in Nederland

God danken voor de afgelopen 5 maanden

GEBEDSPUNTEN

God vragen om wijsheid en leiding bij de voorbereiding voor België

Dat Gods werk in Zuid-Afrika door mag gaan.