

Bijlage bij de Nieuwjaarsbrief van Luuk Sluiter

Project Operatie Mobilisatie Steenokkerzeel

Hieronder vindt u de context, de visie en een aantal doelen van een project van OM in Steenokkerzeel (Vlaanderen, België). Dit project is onlangs gestart en verloopt tot nu toe erg positief.

We sturen dit naar u toe, zodat u een beetje een beeld hebt van wat er zich rond een evangelisatieproject afspeelt. Echter is dit wel een ander project dan waar Luuk zich mee bezig gaat houden en zal er voor het project van Luuk een soortgelijk, projectspecifiek document worden opgesteld. Luuk zal u daarover in zijn Nieuwsbrieven van op de hoogte houden.

Context en specifieke behoefte (de nood in België)

In het postchristelijke Europa identificeert een meerderheid zich nog steeds als katholiek, maar als ze naar de Bijbel of Jezus worden gevraagd, blijken ze daar weinig tot geen kennis meer van te hebben. Volwassenen groeiden op in de kerk bij hun grootouders, maar zijn sinds de kindertijd niet meer naar de kerk geweest. Diep bijgeloof en familie-eer dwingen mensen nog steeds om baby's te dopen en peetouders te kiezen, maar de meeste volwassenen hebben een moderne kijk op de wereld - namelijk dat wetenschap en rationeel denken superieur zijn aan het geloof.

In heel België vormen bijbelgetrouwe christenen 1,2% van de bevolking en de helft daarvan zijn nieuwe immigranten. De meeste Vlaamse Belgen hebben nog nooit een Jezus-volgeling ontmoet en nooit een voet in een Bijbelgetrouwe kerk gezet. Veel Vlaamse jongvolwassenen raken gedesillusionerd door de kerk, die vaak minder dan levendig is en ze verlaten de kerk omdat er geen ruimte is om invloed uit te oefenen.

Bijna alle Vlaamse kerken zijn niet bereid nieuwe kerken te planten omdat ze vinden dat ze zelf te klein zijn. Er zijn 382 districten in heel België zonder Bijbelgetrouwe kerk.

Operatie Mobilisatie wil samenwerken met lokale gelovigen om hun gemeenschappen te bereiken om nieuwe volgers van Jezus te worden en samen te komen in nieuwe, levendige gemeenschappen die zich blijven vermenigvuldigen.

Visie

Het doel is om een nieuwe, levendige gemeenschap van gelovigen te vormen die zelf ook weer toegerust worden om nieuwe volgelingen te maken. Vanaf het begin is onze hele focus gericht op een levensstijl van discipelschap, waarbij alles wat geleerd is onmiddellijk wordt doorgegeven. We willen het voor lokale gelovigen mogelijk maken om de kerk te bouwen in hun eigen gemeenschap en met hun eigen cultuur. OM zal ze daarbij ondersteunen. We streven daarbij naar bijeenkomsten in de huiskerkstijl. Als er nieuwe gelovigen worden toegevoegd, willen we klein genoeg blijven in onze bijeenkomsten, zodat de opgebouwde diepe relaties gehandhaafd kunnen blijven.

We willen gelovigen oproepen om het initiatief te nemen om groepen in hun wijken en dorpen te starten. Wanneer bekende mensen uit een bepaalde gemeenschap tot geloof komen, kan dat de hele gemeenschap beïnvloeden. Uiteindelijk hopen we dat dit zich door het hele land van België kan vermenigvuldigen met de potentie om Europa te beïnvloeden met een vermenigvuldigende kerkbeweging gebaseerd op discipelschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is om ook Vlaamse aanbiddingsmuziek te schrijven met de lokale muzikanten in het team.

Doelen

Een aantal doelen die gesteld zijn:

Een gemeenschapshuis zal gerealiseerd worden waarbij 1 gezin en een groep alleenstaanden (allen gelovigen) samen zullen leven in een gemeenschap die de stad (Steenokkerzeel) zichtbaar kan zien.

Het gemeenschapshuis zal openbare evenementen organiseren en mensen uit de stad uitnodigen om aanwezig te zijn, zoals huiskamerconcerten en barbecues. Daarnaast zullen ze aanwezig zijn bij evenementen in de stad en waar mogelijk ook deelnemen.

Regelmatig ontmoeten kleine groepen elkaar bij het gemeenschapshuis voor discipelschap. Daarbij zal er onderscheid gemaakt worden tussen gelovigen die in de toekomst zelf andere groepen zullen gaan leiden en tussen pasgelovigen. Voor deze laatste groep richt men zich op Vlaamse (pas)gelovigen van 18-25 jaar oud.