

*In deze nieuwjaarsbrief wil ik u allen bijpraten over hetgeen gebeurd is sinds de laatste nieuwsbrief, hoe we ervoor staan en wat er komen gaat in het nieuwe jaar.*

## 2018: voorbereiden voor mijn uitzending naar België

Het afgelopen jaar heb ik veel gesprekken gehad met betrekking tot mijn uitzending:

- Samen met de TFC heb ik een gesprek gehad met de **afdeling (deputaten) 'zending' van de landelijke CGK**. Er is binnen de CGK de mogelijkheid om benoemd te worden tot missionair diaconaal werker.
- In mijn thuisgemeente heb ik samen met de TFC een gesprek gehad met **de kerkenraad**. We hebben uitvoerig stil gestaan bij de vraag hoe de geestelijke ondersteuning is als ik in België zit en hoe de praktische zaken geregeld zijn. De kerkenraad heeft aangegeven dat ze achter mijn uitzending kunnen staan.
- Tot slot hebben we ook nog een gesprek gehad met **Alvaro Yanez van Operatie Mobilisatie**, samen met de kerkenraad van mijn kerk. Ook dit was een positief gesprek, OM staat voor 100% achter mij en ziet mij graag naar België komen/gaan! Tijdens dit laatste gesprek zijn we nagegaan wat de verschillende taken zijn rondom mijn uitzending en wie verantwoordelijk zijn voor die verschillende taken.

Kortom, zo aan het eind van 2018 stonden alle lichten op groen voor mijn uitzending naar België! Daar ben ik erg blij mee en bij deze dank voor de steun van bovengenoemde partijen.

Ik kijk met vreugde en dankbaarheid terug op de volgende momenten in 2018:

- De verschillende bezoeken aan de basis van OM België in Zaventem en de ontmoetingen met de leider van de basis, Martin Turner.
- De ontmoeting met Paul. Paul heeft veel ervaring in het zendingswerk en zal samen met mij het project in Wavre opstarten.
- De ontmoeting en het gesprek met de dominee van de plaatselijke Bijbelgetrouwe kerk te Wavre. Met die kerk zullen we gaan samenwerken

En, last but not least, U allen als lezers van mijn nieuwsbrief bedankt voor uw steun, zowel financieel als door gebed!

## 2019: het jaar van mijn uitzending!

Samen met de TFC en OM willen we eind januari de knoop doorhakken en mijn uitzending naar België in gaan plannen. In februari hoop ik dan naar België te vertrekken. Ik ben er klaar voor, OM is er klaar voor. Er is alleen nog een belangrijke hobbel te nemen:

### Financiële stand van zaken

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: op dit moment zitten we nog niet op de helft van het bedrag dat ik maandelijks nodig heb. Iedereen die mijn werk al financieel steunt: bedankt! Maar mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de responskaart in te vullen of is het u ontschoten, dan wil ik u vrijmoedig vragen dit alsnog te doen.

Door uw financiële steun bent u concreet betrokken bij het zendingswerk in Gods Koninkrijk. *Steunen? Vul de responskaart in en stuur deze naar [tfc.luuk@gmail.com](mailto:tfc.luuk@gmail.com).*

**We geloven en vertrouwen erop dat God ook hierin zal voorzien!**

**Tot slot wil ik u allen een gezegend 2019 wensen. Ik wens u allen dat God u mag leiden in dit nieuwe jaar, dat God u zegent in alles wat u dit jaar doet en wilt doen.**