



Beste lezers,

Het is alweer een aantal maanden geleden sinds de laatste nieuwsbrief en het is hoog tijd om weer een nieuwe brief te schrijven. In deze nieuwe nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Allereerst wil ik u graag bedanken voor alle interesse die u getoond hebt voor het werk dat ik gedaan heb en voor het werk dat ik wil gaan doen. Dit heeft veel voor mij betekend en dat doet het nog steeds. Bedankt ook voor de verschillende financiële bijdragen die ik in de loop der tijd heb mogen ontvangen. Vanaf dat ik naar Zuid-Afrika ging voor de MDT tot nu aan toe. Ook dit is voor mij echt een hulp geweest. Maar belangrijker dan dit alles is uw geestelijke support. Uw gebed voor mij heeft mij geleid naar waar ik nu ben. Mijn dank daarvoor.

Ik ben blij te mogen melden dat ik op maandag 25 februari 2019 ben vertrokken naar België. In eerste instantie ben ik op het hoofdkantoor in Zaventem (zie foto boven) terecht gekomen. Hier krijg ik, verspreid over verschillende dagen in de eerste weken, een introductie op het taalprogramma dat ik ga volgen de komende tijd. Dit taalprogramma is gericht op het leren van de taal op een zeer praktische wijze. De gedachte hierachter is dat ik niet kom met een hoofd vol kennis om de mensen daar maar eens te gaan vertellen hoe het allemaal zit. Nee ik ga daarheen met een laag niveau van kennis van de Franse taal en ik kom daar de taal van de mensen leren en hun cultuur. Op deze wijze zullen mensen veel meer ontvankelijk zijn voor wat ik later te vertellen heb en op deze manier leer ik ook de mensen zelf kennen. Ik leer te zien hoe mensen daar in het leven staan en hoe ik daarmee om kan gaan. Hoe dit precies zal zijn, weet ik nog niet zo goed. Daar kom ik in de volgende nieuwsbrief dan waarschijnlijk ook op terug. Dan heb ik zelf ook praktische ervaring met het taalprogramma.

Een paar weken na mijn komst in Zaventem hoop ik naar Wavre te verhuizen. Dit is mijn uiteindelijke plek van bestemming. Hoe ik daar precies kom te wonen, weet ik nog niet precies, maar ik weet wel dat God alles in handen heeft. In een volgende nieuwsbrief verwacht ik dat ik u kan inlichten over de manier dat ik daar woon.

Graag zou ik u nog even begeleiden door alle dingen heen, sinds ik in Zuid-Afrika begonnen ben.

Op dinsdag 22 augustus 2017 ging ik naar de GO-conferentie ter voorbereiding op de uitzending naar Zuid-Afrika. Op 2 september van dat jaar was deze conferentie achter de rug en een dag later ben ik op het vliegtuig gezet op weg naar Zuid-Afrika. Hier heb ik 4,5 maand op een basis van OM gewoond en hebben we een training gevolgd met de naam MDT. Hier heb ik veel geleerd over allerlei godsdiensten en hoe ik daarmee om moet gaan. Verder hebben we veel geleerd over verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Veel bidden en lezen. Zelfs wekelijkse avonden van gebed met verschillende thema's. Dat was echt een geweldige tijd. Op 20 januari 2018 ben ik weer in Nederland geland en ging ik weer verder met het leven hier. In de tussentijd begonnen we al met de voorbereidingen om naar België te gaan. Na lange tijd hebben we in oktober een informatieavond gehouden en daarmee werd de start van het fondsen werven ingeluid. Vanaf dat moment tot nu toe hebben we moeilijke momenten gehad, waarin ons vertrouwen zwaar op de proef werd gesteld. Al met al zijn we niet teleurgesteld en heeft God ons gegeven naar ons vertrouwen in de Heer onze God.

Luuk

Sponsoring Luuk

Wij zijn dankbaar dat er voldoende financiële middelen waren om Luuk 25 februari j.l. naar België te laten vertrekken. Voorgaande betekent niet, dat de totale financiën voor de komende 2 jaar rond zijn; er zullen de komende tijd nog financiële middelen moeten komen om in ieder geval de eerste periode van 2 jaar te kunnen volmaken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken.

In de kerkdiensten van de CGK in 's-Hertogenbosch op zondag 24 maart a.s. zal de collecte bestemd zijn voor het werk van Luuk in België.

Indien u het werk van Luuk in België wilt steunen, dan kan dat door uw gift of "vaste" bijdrage over te maken op IBAN NL13RABO0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Support Luuk Sluiter. Indien u kiest voor een "vaste" bijdrage, vragen wij u dit (hoeveel en gedurende welke periode) aan de TFC door te geven.

Operatie mobilisatie is door de Belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De uitzenddienst van Luuk is DV zondagmorgen 24 maart a.s.; in deze dienst hoopt Ds Quant voor te gaan.

Bij de foto hiernaast.

In Wavre krijgt Luuk waarschijnlijk een kamer in het afgebeelde gebouw.



Gebedsbrief

Met regelmaat verschijnt een gebedsbrief met gebedspunten. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u dat aan TFC doorgeven. U kunt deze zowel per e-mail als per post ontvangen.

TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Mevr. M. Littel
Gerdien Rietman
Maarten den Toom
Gerben van Wijnen
Kees de Jong

Email TFC:
tfc.luuk@gmail.com

Gegevens Luuk:

Adres:
p.a. Fabrieksstraat 63
1930 Zaventem
Belgie

Telefoonnummer:
+31640646968

Email:
luuk_sluiter@hotmail.com

