



Beste lezers,

Hier ben ik weer zo'n beetje 3 maanden na de vorige uitgave. Met mij gaat alles goed en ik hoop dat alles goed gaat met u en jou. Ik ga jullie vertellen over de afgelopen maanden. Het zijn de eerste maanden geweest in België en niet alles is helemaal goed gegaan, maar daar meer over hier onder.

Laten we starten bij het begin. Op 25 februari 2019 ben ik officieel toegetreden als lid van Operatie Mobilisatie in België. De eerste 2 weken overnachtte ik op het hoofdkantoor van OM. Dit is mede ook een conferentie centrum, waar mensen ook kunnen overnachten. Die eerste 2 weken gingen best lekker, maar toen kwam de moeilijke tijd. Ik moest verhuizen naar een huis dichtbij het hoofdkantoor en daar al mijn spullen uitstellen. Vanaf de dag dat ik daar kwam begon ik sneller moe te worden en kon ik nog met veel moeite de dag door komen. Rond 3 uur was ik moe, alsof ik net een hele lange dag achter de rug had. Dat was voor mij erg ontmoedigend, maar daar heb ik met verschillende mensen over gesproken. Zij zeiden dat het redelijk normaal is in een transitieperiode om zo iets mee te maken. Hier heb ik ongeveer 3 weken mee gezeten en toen ging het rustig aan beter.

In de tussentijd heb ik introductie gehad in het taalprogramma. Hier leerden we hoe we ongeveer te werk moesten gaan in het leren van nieuwe teksten. De principes van deze methode kunt u teruglezen in de vorige nieuwsbrief. Deze introductie liep allemaal best wel goed, maar het einde viel precies in mijn mindere periode. Na deze periode ben ik serieus aan de slag gegaan met het leren van mijn eerste tekst. Het leren van de tekst is het moeilijkste niet. Het gebruik van de eerste tekst was ongelooflijk lastig. Mijn eerste keer duurde het erg lang voor ik mezelf ertoe zette om het te doen en daarna durfde ik niet meer. Daarna deed ik het met mijn teamleider Paul en toen ging het al beter. Nu gaat het gewoon goed en hoop ik weer een paar keer in mijn eentje rond te lopen.

Voor alle duidelijkheid eerst nog even dit: ik zit nog altijd in een kamer in Zaventem en ik reis of op en neer naar Wavre voor mijn werk of ik blijf daar een paar nachten slapen. Op dit moment heb ik dus niet echt een vaste plek die ik thuis kan noemen. De eerste weken dat ik hier was, kwam ik een dag per week in Wavre. Dat zijn we rustig aan gaan opbouwen.

De eerste weken dat ik in Wavre kwam, en dat was tot de eerste week van april, waren Paul en ik regelmatig te vinden in een praatcafé (café du cœur). Hier spraken we met allerlei mensen en die spraken voornamelijk tegen ons in het Frans. Dit is goed voor onze uiteindelijke ontwikkeling van het Frans. Begin april is dit café gesloten, omdat het gebouw tegen de grond gaat. Nu zoeken we naar een andere manier om aan ons Frans te werken. We hebben zo langzamerhand al een aantal contacten opgebouwd, waar we ons Frans kunnen oefenen. Zo komen we regelmatig bij een vrouw uit Burundi die een kledingwinkeltje heeft. Ze moet haar spullen kwijt, want ze wil iets anders gaan doen. Daar hebben we dan ook 2x mee gebeden. Verder hebben we gesproken met iemand (Joseph) die we kennen via het praatcafé. Na een van onze gesprekken heeft hij zijn hart aan de Here gegeven. Nu wachten we erop dat hij gegrepen wordt door Jezus en ook een daadwerkelijke verandering door gaat maken. We hebben de laatste weken ook contact kunnen leggen met 2 verschillende extra gemeenten. De eerste was in Waterloo wat zo'n 30 km naar het westen ligt. De tweede is in Ottignies wat ongeveer 6 km naar het zuiden ligt. Beiden gerekend vanuit Wavre.

Ik heb voor de eerste keer gedeeld met iemand over het koninkrijk van God en dat ging best redelijk. Hier merk ik wel dat ik nog wat te veel hang aan Paul om de gesprekken te doen. Ik wil dat meer en meer ook zelf leren. Met huisvesting loop ik tegen moeilijkheden aan. Het idee was dat ik na 2 tot 4 weken zou kunnen intrekken in een kamertje in Wavre, maar dat werd uitgesteld. Er zat een asielzoeker (Moïse) in die kamer en die wilde er niet vrijwillig uitgaan. Nou blijkt dat hij hartproblemen heeft en de kerk daar wil hem er nu niet uitzetten. Hij moet waarschijnlijk aan zijn hart geopereerd worden en daarna geven ze hem tijd om op te knappen voor ze hem uit huis zetten. Dit kan nog wel heel lang duren, zelfs ervan uitgaande dat alles goed zou gaan met de operatie. We zijn bezig om hier een oplossing voor te vinden.

Als laatst wil ik nog even met u vooruitkijken. De komende tijd gaan we nog een gemeente bezoeken die in Bierges ligt. Dit is een 2 of 3 km van ons vandaan. We willen graag een samenwerking zien met de gemeenten in Wavre, Bierges en Ottignies. Daarnaast willen we kijken of we praktisch ook wat kunnen betekenen voor deze drie gemeenten en die in Waterloo. Hierin luisteren we naar wat de Heilige Geest ons te vertellen heeft. Daarnaast willen we samen een liedje in het Frans instuderen en gaan zingen op een of ander publiek plein.

Vanaf woensdag voor Hemelvaartsdag hopen we met het team een aantal dagen naar Echternach in Luxemburg te gaan; enerzijds voor ontspanning (ook fijn) en anderzijds om elkaar beter te leren kennen.

Luuk

#### Sponsoring Luuk

De begroting voor de periode van 2 jaar is nog niet geheel rond, uw steun is en blijft zodoende belangrijk. Indien u het werk van Luuk in België wilt steunen, dan kan dat door uw gift of "vaste" bijdrage over te maken op IBAN NL13RABO0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Support Luuk Sluiter. Indien u kiest voor een "vaste" bijdrage, vragen wij u dit (hoeveel en gedurende welke periode) ook aan de TFC door te geven.

Operatie Mobilisatie is door de Belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

#### Gebedsbrief

Met regelmaat verschijnt een gebedsbrief met gebedspunten. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u dat aan TFC doorgeven. U kunt deze zowel per e-mail als per post ontvangen.

#### Gegevens Luuk:

Adres:  
Brugstraat 12  
1930 Zaventem  
Belgie

Telefoonnummer:  
+31640646968

Email:  
luuk\_sluiter@hotmail.com

#### TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Mevr. M. Littel  
Gerdien Rietman  
Maarten den Toom  
Gerben van Wijnen  
Kees de Jong

Email TFC:  
tfc.luuk@gmail.com