



Beste lezers,

Hier ben ik dan weer. Na een lange tussenpoos waar de vakantie tussen lag, wil ik weer wat vertellen van wat hier allemaal gebeurt.

Allereerst wil ik God danken voor alweer een jaar. Afgelopen 5 september mocht ik alweer 28 jaar oud worden en God heeft mij al die tijd gespaard. Daarnaast wil ik de mensen van wie ik een kaartje gehad heb, hartelijk bedanken voor hun medeleven. Dus bij deze dank u. Voor de rest wil ik u allen bedanken voor de interesse die u hebt in mijn werk en meer nog in Gods werk.

De laatste maanden hebben Paul (mijn collega) en ik veel gebeden voor de situatie met Moïse en de kamer die zou vrij komen. Hem werd tot eind augustus gegeven om zijn kamer te legen en naar een andere plek te verhuizen. Als dit niet zou gebeuren, dan zou hij met al zijn spullen op straat gezet worden en zouden hem zijn sleutels afgenomen worden. Paul en ik hebben gebeden voor een vredige oplossing die voor iedereen goed zou zijn. Uiteindelijk is hij in de eerste week van september zijn kamer gaan leeghalen. Hij heeft een andere plek gevonden en hij is daar heel blij mee. Daar danken we God voor en we willen God daarbij vragen Moïse te zegenen op zijn nieuwe plekje. Terwijl ik dit schrijf worden, als het goed is, de laatste dingen uit de kamer weggenomen en ik hoop bij het uitgeven van deze nieuwsbrief al met wat dingetjes in de kamer te zijn en klaar te zijn om de volledige verhuizing te starten. Momenteel leef ik op een kamer in Wavre die voor de tussentijd beschikbaar was gesteld. Begin juli ben ik overgegaan van Zaventem naar Wavre en daar woon ik nu volledig.

In de vakantie is Paul een paar weken weggeweest. Normaal kan ik heel goed op mezelf zijn, maar ik begon me langzaam aan eenzaam te voelen. Dit op zich is lastig, maar ik verwachtte dat dit zou ophouden als Paul weer terug zou zijn. Dat was niet het geval. Ik had nog steeds momenten dat ik me alleen voelde, ook als hij er wel was en ik dus duidelijk niet alleen was. Nu ben ik er achter gekomen hoe dit komt. Ik begin meer en meer te verlangen naar een vrouw die aan mijn zijde kan staan. Waar ik op een andere manier een vriendschap mee kan hebben. Ook hier heb ik rust en vrede nodig, maar ook geduld. Ik weet dat God mij te zijner tijd iemand zal geven, die aan mijn zijde zal zijn. Hierin wil ik Gods stem verstaan en daarin wandelen.

In de vorige nieuwsbrief heb ik u gevraagd te bidden voor een man die Joseph heet. De man die op straat leeft met zijn hond en moet bedelen om rond te komen. Gedurende een redelijk lange tijd al had ik alle contact met hem verloren. Ik kon hem niet bereiken, hij nam zijn telefoon niet op en een tijdje

had ik gewoon geen idee wat ik ermee moest. Op donderdag 26 september kwam er weer contact. We hopen hem nu weer wekelijks te ontmoeten en met hem te eten. Met deze ontwikkeling ben ik erg blij mee, want dat betekent dat we met hem verder kunnen wandelen op zijn weg met Jezus.

Tijdens de team retreat van eind mei, waarover in de vorige nieuwsbrief meer te lezen is, vroeg ik een aantal mannen om met mij te bidden voor een volledige vervulling met de Heilige Geest. Na dit bidden heb ik lange tijd het idee gehad dat er niks veranderd was en daar had ik het best moeilijk mee. De laatste weken merk ik meer en meer dat God in mijn leven werkt en dat Hij spreekt. Ik heb voorheen ook wel gezien dat God spreekt, maar nog niet op die manier tot mij persoonlijk. Het is echt heerlijk om dichter en dichter bij mijn Vader te komen. Ik ben bezig met een rooster om de bijbel in een jaar door te lezen en elke keer dat ik iets bijzonders tegenkom, maak ik dat geel in mijn bijbel-app op mijn telefoon. Soms zet ik daar nog een commentaartje bij. Ook dat vind ik persoonlijk echt geweldig om te doen. Heerlijk toch... God is geweldig.

We komen al best een lange tijd in een café waar we muziek maken en proberen om wat te delen met de mensen daar. Dit café heet 'Le Gerموir des Fontaines'. We spreken regelmatig met de mensen in dat café met de hoop dat iemand van hen wat oppakt van het grote nieuws wat wij bij ons dragen. We willen graag dat mensen aan ons kunnen zien dat er iets anders aan ons is.

Groetjes Luuk

Sponsoring Luuk

De begroting voor de periode van 2 jaar is nog niet geheel rond, uw steun is en blijft zodoende belangrijk. Indien u het werk van Luuk in België wilt steunen, dan kan dat door uw gift of "vaste" bijdrage over te maken op IBAN NL13RABO0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Support Luuk Sluiter. Indien u kiest voor een "vaste" bijdrage, vragen wij u dit (hoeveel en gedurende welke periode) ook aan de TFC door te geven.

Operatie Mobilisatie is door de Belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gebedsbrief

Met regelmaat verschijnt een gebedsbrief met gebedspunten. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u dat aan TFC doorgeven. U kunt deze zowel per e-mail als per post ontvangen.

Gegevens Luuk:

Adres:
Avenue de la belle voie 15
1300 Waver
Belgie

Telefoonnummer:
+31640646968

Email:
Luuk.sluiter@om.org

TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Mevr. M. Littel
Gerdien Rietman
Maarten den Toom
Gerben van Wijnen
Kees de Jong

Email TFC:
tfc.luuk@gmail.com