

**Dag mensen, hier ben ik weer...**

We zijn alweer goed een jaar onderweg. Dus we gaan wat terugkijken op het afgelopen jaar en we gaan wat vooruitkijken op het komende jaar. Het afgelopen jaar heeft vol gezeten met drempels, gaten en hollen, maar ook zijn er wel mooie dingen gebeurd.

We zullen maar beginnen met mijn hachelijke woonsituatie van het afgelopen jaar. Toen ik in België kwam ben ik ondergebracht in een prima huis in Zaventem, vlakbij de basis van OM. Mooi om zo de eerste weken erin te komen, maar wel ver van Wavre, de plek waar mijn missionaire werk plaatsvindt. Toen ik daar na 4 maanden eindelijk terecht kwam, zat er nog iemand in de kamer die men voor mij in gedachte had. Eind vorig jaar ben ik in die kamer, die zich bevindt in het gebouw waar ook de plaatselijke Bijbelgetrouwe gemeente samenkomt, gaan wonen. In januari heb ik heel wat van mijn eigen spullen uit Drunen daarheen gebracht en nu is het thuis. Ik ben God erg dankbaar voor wat Hij in deze voor mij gedaan heeft.



*Luuk en Paul in een café in Perwez*

**Het eerste contact**

Ook hebben we dit jaar een man leren kennen. Zijn naam is Joseph en we hebben hem regelmatig gesproken. In het begin hebben we met hem mogen bidden en heeft hij Jezus in zijn hart aangenomen. Dit was voor ons echt prachtig. Hier probeerden we op verder te bouwen. Soms leek het alsof hij hier goed op reageerde en soms leek het alsof hij hier totaal niet op reageerde. We konden over het geheel niet goed hoogte van hem krijgen. Een tijdje terug verbrak hij alle banden met ons, want hij had het idee dat hij te weinig ruimte kreeg door onze inmenging in zijn leven. Vanaf dat moment tot kort geleden hebben we hem helemaal niet meer gesproken. Nu zijn we weer bezig om te proberen de schade te helen. Ik vind het mooi te zien hoe God hem telkens naar ons terugbrengt. Verder komen we geregeld in verschillende cafeetjes om mensen te leren kennen. Dit vinden wij beiden wel leuk en is goed voor ons Frans.

**Het leren van de Franse taal**

We (Paul en ik) zijn hier in Wavre gesetteld en onze hoofdtaken het afgelopen jaar waren Frans leren en nieuwe contacten maken. In het begin gingen beiden hand in hand. Op een gegeven moment werd het Frans leren lastig. We moesten zelf bedenken wat we willen leren en aangezien ik niet zo creatief ben, raakte mijn inspiratie gauw op en ging ik er ook steeds meer tegen op zien. Sinds de herfstvakantie zijn we begonnen met een cursus Frans. Dit heeft ervoor gezorgd dat het Frans leren weer heel wat leuker geworden is. Daar ben ik God erg dankbaar voor. Nu hebben we dus op dinsdag en donderdagavond cursus Frans.

Op maandagavond heb ik altijd Bijbelstudie in het Frans, op woensdagavond en donderdagochtend hebben we altijd bidstond en op zondag woon ik de kerkdienst bij. Tenzij ik daar natuurlijk niet ben. Ondertussen zijn we bezig ons netwerk uit te breiden, voornamelijk door contacten met plaatselijke winkels.

**Bezoek Logos Hope**

Vanaf 6 augustus 2020 hoopt de Logos Hope, het schip van OM, in Antwerpen aan te meren en ze een bezoek te brengen aan België. Dat is hard nodig in mijn ogen. Daar hoop ik mee te werken met de crew van de Logos Hope. Ik heb er veel zin in om hiermee bezig te gaan. De Logos Hope zal gedurende 2 weken in Antwerpen zijn. Daarna vertrekt de Logos Hope en het is de planning dat het schip op 26 augustus in Scheveningen aanmeert. Dit is een mooie mogelijkheid om het schip te bezoeken! Meer info op de volgende websites: [www.gbaships.org](http://www.gbaships.org) en [www.om.org/ships](http://www.om.org/ships). Beide sites in Engels en Duits, helaas niet in het Nederland.



Gemeentehuis Perwez

**DANKPUNTEN**

*Dank voor de vaste woonplek die God mij gegeven heeft.*

*Dank God dat Hij met Joseph begonnen is en niet loslaat wat Hij ooit begon.*

*Dank dat God het Frans leren nieuwe impulsen geeft en het weer leuk maakt.*

*Dank dat God mij zoveel mogelijkheden geeft om met Hem bezig te zijn*

**GEBEDSPUNTEN**

*Bid om motivatie om door te gaan met het Frans leren.*

*Bid dat God Joseph aanraakt en dat alles eindelijk mag doordringen.*

*Bid dat God ons laat zien wat Hij de komende tijd met ons wil, waar Hij naartoe wil.*

*Bid om wijsheid voor het opstellen van mijn visie op gemeentestichting*

**Gemeentestichting**

De laatste tijd zijn we bezig geweest met het zoeken naar het plan van de Heer met ons. We hebben plannen en gedachten voor het starten van een gemeentestichtingsproject. We komen een paar keer per maand in Perwez. Dit ligt een 20 kilometer van ons vandaan. Hier bidden we om Gods wijsheid in wat Hij van ons wil en waar Hij dat wil. Dit is mooi om te doen.

In het licht van deze ontwikkelingen ga ik de komende tijd mijn ideeën en eigen visie op gemeentestichting op papier zetten. Hoe zou de gemeente er naar mijn idee uit moeten zien. Uiteraard zal ik daar de bijbel naastleggen, maar ook zal ik uitzoeken wat ik zelf graag als eindresultaat wil zien. verband met dit project ben ik van 9 tot 12 maart in Mosbach geweest, in de buurt van Heidelberg. Hier heb ik een conferentie bijgewoond die gericht was op gemeentestichting. Hier heb ik nieuwe mensen leren kennen en geleerd hoe andere mensen bezig zijn met dergelijke projecten.

**Covid-19**

Door het Corona virus liggen de werkzaamheden momenteel zo goed als stil. Straten zijn leeg, winkels zijn dicht. Dit maakte mijn werk in België erg lastig. Twee weken na het ingaan van de lockdown in België ben ik tijdelijke terug naar Nederland gekomen en woon ik weer bij mijn ouders in. Twee redenen waarom ik uit tijdelijk uit België ben vertrokken: In Wavre had ik bijna geen contacten meer, u kunt zich voorstellen dat dit lastig is. Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. Daarnaast ervaar ik dat ik hier in Nederland mezelf nu beter kan motiveren om aan het werk te zijn, bijvoorbeeld met het schrijven van mijn visie over gemeentestichting.