



Beste lezers,

Na een paar maanden ben ik er weer. Ik heb 2,5 maand doorgebracht bij mijn ouders in Nederland. En nu ik dit schrijf (eind juni) zit ik alweer ongeveer 2 weken in België. We gaan er weer voor. Oké dat was het.

Nee hoor, ik heb nog best heel wat te vertellen. Op dinsdag 24 maart van dit jaar heb ik besloten om in verband met de corona crisis naar Nederland te reizen. Ik moest nog even wat dingen doen, dus twee dagen later ging ik op weg naar de grens. De grens was dicht, dus had ik een document om daar langs te komen. Alles ging van een leien dakje, alhoewel het een redelijk zware dag was (ik was nogal zwaar bepakt), en die middag kwam ik thuis in Drunen bij mijn ouders. Daar ben ik gebleven tot ik op maandag 15 juni weer teruggekeerd ben in Wavre, België.

Zonder de mogelijkheid binnen OM om elkaar te ontmoeten in het hoofdkantoor in Zaventem, werd er elke dinsdag via Microsoft Teams (voormalig Skype for Business) een meeting georganiseerd. Op deze manier konden we toch als team samenkomen en een goede tijd hebben met elkaar en met God. Daarnaast, in reactie op de hele crisis, zijn we begonnen om op werkdagen elkaar via Teams te ontmoeten om 12 uur om te bidden voor een half uur. Dit heb ik ervaren als een mooie mogelijkheid om me verbonden te blijven voelen met het team in België. Een paar keer heb ik zelf de mogelijkheid gekregen om die tijd van gebed te leiden. Dit hield in dat ik me goed moest voorbereiden en dat ik deze tijd van gebed in goede banen mocht leiden. Dit was voor mij echt een heel leerzame ervaring en ik vond het ook prachtig om dit te mogen doen. Buiten dat is de tijd in Nederland voor mij spiritueel een moeilijke tijd geweest. Ik had veel moeite om dicht bij God te blijven en vaak voelde ik me daar ook rot over. Er zijn verschillende momenten geweest dat ik erover dacht om de handdoek in de ring te gooien, maar door deze crisis heen heeft God mij vastgehouden en daar ben ik Hem eeuwig dankbaar voor. Tegen het einde van deze tijd had ik een gesprek met een vriend en lid van de thuisfrontcommissie. Dit was heel goed voor mij. We hebben gesproken over hoe ik mezelf nog harder moet gaan inzetten voor het Frans leren en ik zie nu dat God hem gebruikt heeft om mij weer aan te moedigen om met hernieuwde kracht weer verder te gaan. Daar verderop meer over. Ik wil mijn ouders hartelijk danken dat ze mij voor tijdelijk weer in huis genomen hebben. Dank jullie wel pap en mam. Ook wil ik iedereen bedanken die mij ondersteund heeft met kaartjes, appjes, telefoontjes en natuurlijk financieel, mentaal en met gebed. Zeker dat laatste vind ik heel erg belangrijk. Tot zover mijn tijd in Nederland.

Ik ben nu dus 2 weken terug in Wavre en de eerste week was prima, maar niet geweldig. Ik had het idee dat ik toen stil stond. Dit houdt in dat ik niet direct verder van God af kwam te staan, maar ook niet dichterbij kwam. Sinds afgelopen maandag ben ik op het goede pad gekomen. Dit pad leidt dichterbij en dichterbij naar God zelf toe.

Paul, mijn collega, en ik zijn begonnen met een online cursus om een strategie op te zetten om online mensen te bereiken. Dit moeten mensen zijn in onze eigen omgeving en na een tijdje is het de bedoeling dat we die mensen face to face gaan ontmoeten. Daarom willen we beginnen om een facebook pagina op te zetten om mensen nieuwsgierig te maken naar het evangelie. We zijn nu bezig met het bedenken van een naam voor de pagina. Bij deze naam moet ook nog een slagzin komen. Hier wil ik u vragen om met ons mee te denken. Deze naam moet in het Frans zijn en de naam Wavre moet erin zitten. De slagzin mag in het Nederlands of in het Frans. Dus veel succes daarmee en ik hoor graag met wat voor creatieve ideeën u komt. Om terug te komen op het gesprek met een vriend thuis, heb ik hier nog wat te vertellen over het verder leren van het Frans. Ik heb hier rond gekeken en vond een plek waar ik 3 uur per dag en 5 dagen per week bezig kan zijn met een cursus Frans. Daarnaast hebben we dan ook nog dagelijks een paar uur om met Frans bezig te zijn op straat. Echt een signaal van God om er weer stevig tegen aan te gaan. Yes!!

Als laatste vind ik het fijn dat ik niet alleen voor de mensen hier wat kan betekenen, maar dat ik ook mensen thuis mag

bemoedigen. Zo heb ik gisteren iemand aan de telefoon gehad en mocht ik hem bemoedigen in een persoonlijke zoektocht. God gebruikt mij. Niet alleen hier in Wavre, maar ook in mijn vriendenkring en mijn familie, in de kerk en in mijn achterban. Heerlijk hoor. Ditzelfde wil God ook doen voor u en uw naasten.

Dankpunten:

- Dank God voor de tijd die ik kon hebben bij mijn ouders en dat ik weer veilig in Wavre terug kon komen;
- Dank God voor de tijden van gebed die we konden en nog kunnen hebben via Teams en de rol die ik daarin mocht vervullen;
- Dank God dat Hij mij tijdens de moeilijke tijden in Nederland vastgehouden heeft en mij nu weer leidt op het pad naar Hem toe;
- Dank God voor de goede start die ik weer kon hebben hier in Wavre;
- Dank God dat Hij mij wil gebruiken voor de mensen hier in Wavre, maar niet minder voor de mensen die om mij heen staan in Nederland en overal.

Bidpunten:

- Bid dat Corona mensen op afstand dichterbij kan brengen;
- Bid dat God ons gebed gebruikt om dingen te veranderen;
- Bid dat God mij blijft vasthouden. Zowel in de mooie tijden, als ook in de zware en moeilijke tijden;
- Bid dat God mij dichter en dichter naar Hemzelf toetrekt;
- Vraag God om bevestiging voor ons plan voor de Facebook pagina en wijsheid voor ons hoe daarmee om te gaan;
- Bid dat God ons helpt op ons pad om verder Frans te leren en dat we er weer met frisse moed tegenaan mogen gaan;
- Bid dat God uzelf wil gebruiken om mensen te bemoedigen, maar ook om door u heen het evangelie te verspreiden.

Sponsoring Luuk

Uw steun is en blijft belangrijk. Indien u het werk van Luuk in België wilt steunen, dan kan dat door uw gift of "vaste" bijdrage over te maken op IBAN NL13RABO0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Support Luuk Sluiter. Indien u kiest voor een "vaste" bijdrage, vragen wij u dit (hoeveel en gedurende welke periode) ook aan de TFC door te geven.

Operatie Mobilisatie is door de Belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens Luuk:

Adres:
Avenue de la belle voie 15
1300 Waver
Belgie

Telefoonnummer: +31640646968

Email: Luuk.sluiter@om.org

TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Gerdien Rietman
Maarten den Toom
Gerben van Wijnen
Kees de Jong

Email TFC: tfc.luuk@gmail.com