



Beste mensen,

Het is weer even geleden, maar hier ben ik weer. Ik hoop dat jullie mooie kerstdagen hebben gehad en ik wens jullie van harte Gods zegen toe in het komende jaar. Uiteraard hoop ik ook dat de jaarwisseling voor iedereen leuk en goed mag zijn verlopen.

De laatste maanden zijn we in contact gekomen met iemand uit een andere plaats. Hij werkt in een plek waar wij mogelijk ons oog op hadden laten vallen. Zijn naam is Remy en ik had de samenwerking eigenlijk best zien zitten. Wat Paul daarvan denkt weet ik niet. Ik hoop van harte dat hij met de samenwerking doorgaat. Remy is een beetje chaotisch, maar hij is enthousiast voor de Heer en dat is wat mij in hem aantrok. Hij komt ook bij tijden langs om met ons te bidden. Dit vind ik echt briljant. Gewoon op de weg terug van werk bij ons langs komen om met ons te bidden.

Dit jaar is voor mij best wel moeilijk geweest. Dat gezegd hebbende denk ik dat iedereen dit als een moeilijk jaar heeft gezien. Aan het begin van het jaar niet de mogelijkheid hebben om de straat op te gaan. Eigenlijk zo goed als altijd een mondkapje moeten dragen. We hebben dit jaar voornamelijk veel gebeden. Dit deden we op straat en op de markt. Hierdoor hebben we toch nog iets kunnen doen, maar voor mij is dit toch best erg ontmoedigend geweest. Zoals de meesten weten ben ik een paar maanden thuis geweest bij mijn ouders. Al met al heb ik het idee dat we niet heel veel hebben kunnen doen. Daarom heb ik een tijdje terug een beslissing genomen.

Ik heb besloten een punt te zetten achter mijn werk in België. Deze beslissing is mij best zwaar gevallen en ik ben hier best lang mee bezig geweest. Tot een paar dagen voordat ik mijn beslissing nam, dacht ik nog dat ik mijn commitment gewoon zou verlengen met een jaar. Totdat ik, in een paar dagen tijd, tot de gedachte kwam dat het gewoon niet meer voort kon duren. De laatste tijd heb ik meer en meer gemerkt dat mijn motivatie aan het inzakken was. Dit had verschillende redenen.

De eerste reden is de corona-epidemie. Hierdoor hebben we maar weinig kunnen doen en ik heb nog geen zicht op enige verbetering op de situatie.

De tweede reden is dat ik weinig leuks heb en totaal geïsoleerd ben hier. Ik kan zo nu en dan wel een keer bij mijn ouders langs, maar ik vind het lastig worden dat ik gewoon weinig tot geen contacten heb met mensen hier in de buurt. Mijn beetje kennis van het Frans maakt het best lastig om hier serieus aan contacten te komen.

Frans is de derde reden dat mijn motivatie begon in te zakken. In september en oktober hebben we gewoon klassikaal Frans cursus gehad. Dit was echt ontzettend leuk. Daarbij zagen we dat ook wel als een stukje bediening. Na de herfstvakantie hier is het terug gezakt naar cursus digitaal via Zoom. Via dit platform gaat het Frans leren een heel stuk langzamer. Daarbij is eigenlijk ook het stukje bediening weggevallen. Alles is nu meer zakelijk en er is bijna geen tijd meer voor gewoon gesprekjes en momenten waarop we met onze klasgenoten kunnen praten over Jezus.

Naast de motivatie merk ik dat ik structuur nodig heb in mijn werkdag. Dit is iets waar ik een structureel gebrek aan heb. Op een plek als dit is het ook bijna niet mogelijk om dat te veranderen.

Nu gaan we dus een tijd van transitie in. Rond februari 2021 ben ik van plan om weer terug in Nederland te komen. En dan hoop ik te zijner tijd werk te vinden. Maar nu gaan we dit eerst afsluiten en dan kunnen we weer verder. Ik hoop u op deze manier genoeg op de hoogte gebracht te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u die stellen via de mail naar: [luuk.sluiter@om.org](mailto:luuk.sluiter@om.org)

Wilt u bidden:

- Voor een goede transitie terug naar Nederland;
- Voor een goed einde van deze tijd hier in België;
- Voor Paul. Hij moet nu in z'n eentje verder. Voor wijsheid in hoe verder te gaan;
- Dat ik weer goed kan settelen wanneer ik weer terug in Nederland ben en niet al te veel moeite zal hebben met het achterlaten van wat ik hier heb.

Wilt u danken:

- Dat God met mij was hier in België, ondanks de soms moeilijke tijden;
- Dat God mij gezegend heeft in deze tijd en nu gezegend met een goed gevoel over mijn beslissing;
- Dat God mij gezegend heeft met fijne leden van de TFC;
- Dat God mij gezegend heeft met een geweldig loyale achterban, dank u allen.

Luuk.

Gegevens Luuk:

Adres:  
Avenue de la belle voie 15  
1300 Waver  
Belgie

Telefoonnummer: +31640646968

Email: [Luuk.sluiter@om.org](mailto:Luuk.sluiter@om.org)

TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Gerdien Rietman  
Maarten den Toom  
Gerben van Wijnen  
Kees de Jong

Email TFC: [tfc.luuk@gmail.com](mailto:tfc.luuk@gmail.com)