



Dag allemaal,

Het is weer even geleden dat jullie voor het laatst een nieuwsbrief op het scherm hebben gezien of in de vingers hebben gehad. In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven te gaan stoppen met mijn werk voor OM en ook met mijn redenen waarom ik zou stoppen. In een apart stukje heb ik jullie laten weten dat ik weer thuis ben in Nederland bij mijn ouders. Nu zal ik nog even wat dingen laten weten waar ik mee bezig ben geweest sinds het uitgeven van de vorige nieuwsbrief.

De tijd verstreek maar langzaam tijdens mijn laatste weken in België. Aan de ene kant stoorde ik mij daar nogal aan, maar aan de andere kant was het ook wel fijn. Ik zal beide kanten kort toelichten. Na mijn besluit om België te verlaten, was ik eigenlijk klaar om te vertrekken, maar ik moest nog wat zakelijke en persoonlijke dingen afhandelen. Het idee dat ik al die tijd moest wachten tot ik eindelijk weer terug naar Nederland kon komen, viel mij redelijk zwaar. Daardoor verviel ik ook regelmatig in een redelijk donker gemoed. Aan de andere kant kwam daar het punt van afscheid steeds dichterbij. Afscheid nemen is voor mij een moeilijk iets en hoe langer ik daar was hoe langer ik dat nog voor me uit kon schuiven. Het was hard en pittig om afscheid te moeten nemen en zeker van een aantal collega's waarmee ik een diepere band had gekregen. Al met al was ik blij toen het punt daar was en ik kon vertrekken. In de tussentijd ben ik nog een week in Zaventem geweest om daar afscheid te nemen van een aantal mensen en nog wat tijd door te brengen met die mensen. Dit was een relaxte en leuke tijd. Ik heb op een goede manier afscheid kunnen nemen van mijn directe collega Paul en sinds ik thuis ben hebben we ook nog bijna wekelijks contact. Daar ben ik wel heel blij mee.

Sinds kort voor mijn vertrek uit België ben ik begonnen met coaching vanwege bepaalde persoonlijke dingen waar ik nu al lange tijd mee worstel. Zowel mentaal en geestelijk als ook fysiek ben ik er daardoor weer op vooruit gegaan. Ik heb nu elke 2 weken coaching en dat is iets waar ik ongelooflijk blij mee ben en ook erg veel aan heb.

Voordat ik naar huis vertrok was ik daar wel wat huiverig voor. Ik kan me nog herinneren hoe dat was toen ik uit Zuid-Afrika terugkwam. Voor de mensen die me daar nog niet lang genoeg voor gevolgd hebben: ik ben vanaf september 2017 tot januari 2018 voor een MDT in Zuid-Afrika geweest. Mijn thuiskomst toen ging gepaard met allerlei moeiten voor mij. Voornamelijk mentaal was het moeilijk om me weer aan te passen en emotioneel was het moeilijk om weer met iedereen mee te komen. Daar was ik nu dus ook wel wat bang voor, maar tot op heden ben ik dat nog bespaard gebleven. Ik geniet ervan om weer een tijdje bij mijn ouders te zijn. Zo nu en dan lekker koken, maar ook lekker aanschrijven wanneer ik niet hoeft te koken. Daarnaast ben ik wel bezig geweest met voorbereidingen om weer volop

in Nederland mee te kunnen draaien. Vanaf begin april ga ik ook weer starten met actief zoeken naar een nieuwe werkplek om weer verder te kunnen.

Alles bij elkaar heb ik nog wel eens getwijfeld of ik wel de juiste beslissing genomen had, maar zeker de laatste tijd heeft God mij wel duidelijk gemaakt dat dat nergens voor nodig is. Ik ervaar vrede in mijn nieuwe situatie.

Hier nog even een kort woord van dank. Op deze wijze wil ik een ieder bedanken die mij gesteund heeft. Niet alleen financieel, maar ook door gebed en kaartjes en belangstelling en zo. Daarnaast wil ik jullie niet alleen bedanken wat betreft uw steun voor mijn tijd in België, maar ook voor uw steun in mijn tijd in Zuid-Afrika. Het is ongelooflijk bemoedigend geweest om te weten dat jullie thuis met mij mee leefden en voornamelijk mijn werk in gebed bij God brachten. Dus bij deze: Bedankt en Gods zegen gewenst in de verdere toekomst. Mochten jullie toch nog contact op willen nemen, dan kan dat via luuk_sluiter@hotmail.com of via de telefoon +31(0)640646968. Hopelijk tot ziens/horens.

We willen God bidden voor:

- Een verder soepele overgang naar mijn nieuwe situatie;
- Een snelle oplossing wat een nieuwe baan betreft;
- Gods nabijheid in de coaching;
- Paul die alleen en in een ander format verder gaat;
- Een mooi plekje waar ik me persoonlijk kan settelen.

We willen God danken voor:

- De coaching tot dusverre;
- De TFC die zoveel voor mij gedaan heeft;
- Het blijvende contact met mijn collega's in België;
- Mijn vooruitgang in mentale, geestelijke en fysieke zin sinds het begin van de coaching;
- Alle mensen die hebben meegebeden in mijn tijd in Zuid-Afrika en België en de tijd daartussen.

Gegevens Luuk:

Adres:
Donaring 159
5152 TE Drunen.

Telefoonnummer: +31640646968

Email: luuk_sluiter@hotmail.com

TFC Luuk

De TFC van Luuk bestaat uit de volgende leden:

Gerdien Rietman
Maarten den Toom
Gerben van Wijnen
Kees de Jong

Email TFC: tfc.luuk@gmail.com